

In het kader van 10 jaar samen onderweg in Ekklesia Breda:

Wandelreis in Zuid Limburg

met prachtige natuur, veel stilte, samen zingen en goed gezelschap



Met een ander landschap voor ogen krijgt de ziel de kans om anders te ademen. Sommige mensen trekken hiervoor de wereld over. Maar dat hoeft niet. Ook dichtbij huis is een buitenland te ontdekken waar je binnenwereld van opengaat. Wandelend in het glooiende landschap van Zuid Limburg is het genieten van de mooie natuur en de bijzondere dorpjes. Kerken en kapellen markeren plekken die al jaren als bijzonder, als heilig worden gezien. Rijkdom is het ook te vinden in de Bourgondische keuken, de wijngaarden en bierbrouwerijen.

Nadruk ligt bij deze reis op het wandelen. De afstanden zijn verschillend, maar nooit meer dan ca. 15 km. Er blijft genoeg tijd over voor jezelf, tijd ook om te genieten van elkaars gezelschap. De wandelingen beginnen met een kort meditatief moment en worden deels in stilte afgelegd. Ergens op de dag klinkt er een passend verhaal.

Programma

Zondag 7 juni

In de middag wordt iedereen in het hotel in Schin op Geul verwacht. De heenreis is op eigen gelegenheid. (Bagagevervoer van trein naar hotel is mogelijk). Na een korte kennismaking volgt een eerste korte wandeling door het dal van de Geul (ca. 5 km)

Maandag 8 juni

Vanaf klooster Wittem voert vandaag de wandeling langs Mechelen en Epen in het Geuldal (ca. 12 km)

Dinsdag 9 juni

Vandaag starten we in Lemiers en gaan via Boscafé Het Hijgend Hert en de grensroute via Wolfhaag en Kasteel Vaalsbroek naar het Museum Vaals, waar een unieke verzameling heiligenbeelden te bewonderen is (ca. 15 km).

Woensdag 10 juni

In de ochtend bezoeken we naar de erebegraafplaats in Margraten. Daarna begint de wandeling: we lopen van Margraten via Reijmerstok naar Gulpen (ca. 14 km). Tot slot bezoeken we de bierbrouwerij.

Donderdag 11 juni

In de ochtend naar Wahlwiller, waar we de kruisweg van Ad de Haas bezoeken. De wandeling voert van Wahlwiller en Nijswiller via de Abdij Sint Benedictusberg langs de grens tussen Nederland en Duitsland naar Vaals. (ca. 15 km).

Vrijdag 12 juni

De wandeling gaat vandaag vanuit het hotel in Schin op Geul naar Houthem Sint Gerlach.(8 km)
De dag wordt afgesloten met een wijnproeverij.

Zaterdag 13 juni

Vandaag maken we een korte wandeling langs de Geul naar de kluis en via Walem terug (ca. 7 km). Na de lunch in het hotel gaat ieder zijns of haars weegs.

Nadere informatie

Prijs

De reissom bedraagt ca. € 650,-

Inbegrepen

- 6 overnachtingen op basis van een tweepersoonskamer
- Alle maaltijden (incl. lunchpakket)
- Entrees
- Fooien
- Reisleiding Mirjam Dirkx

Niet inbegrepen

- Toeslag éénpersoonskamer ca. € 150,-
- Vervoer heen en terug; mogelijk ook openbaar vervoer ter plekke
- Drankjes
- Persoonlijke uitgaven
- Reisverzekering

Overige informatie

- De minimale groepsgrootte voor deze reis is 10 personen.
- De reissom bedraagt ca. € 650,- en wordt definitief als, na aanmelding van de eerste tien deelnemers, het programma definitief wordt vastgesteld.

Hotel

We verblijven tijdens deze reis in het 3-sterren Hotel Op De Beek te Schin op Geul.

Aanmelden

Zo spoedig mogelijk via mirjamdirkx@delevensboom.net

Bij tien aanmeldingen gaat de reis door en wordt het programma definitief vastgesteld. Dat geeft de eerste tien aanmelders ook de kans om een suggestie in te brengen voor het programma!

