

Praktische informatie

Leergang bijbel 6

2021 - 2022

Locatie

Lutherse Kerk Breda - Ingang: Stadserf 3 – 4811 XS Breda.

Tijd

Vrijdag 17/9; 15/10; 19/11; 10/12 2021

Vrijdag 21/1; 18/2; 18/3; 22/4; 20/5; 10/6 2022

Op de genoemde vrijdagen steeds van 13.30 – 17.30 uur.

Deelname

U tekent in voor de gehele serie. Het is niet mogelijk om losse bijeenkomsten te volgen.

Investering

€350 voor het gehele leerjaar. (Incl. Syllabus en koffie/thee)
Betalen in termijnen mogelijk.

Aanmelden

info@zinsverband.nl

Informatie

Franck Ploum - info@zinsverband.nl

Organisatie

Stichting Zinsverband Breda – www.zinsverband.nl

Zinsverband is het bijbels leerhuis van de Ekklesia Breda.

Online deelnemen?

We onderzoeken de mogelijkheid om online deelname mogelijk te maken.

Mocht u hier belangstelling voor hebben vanwege afstand of beperkte mobiliteit dan horen wij dit graag.



De brieven van Paulus

Over de Leergang bijbel

In 2016 ging in Breda de Leergang Bijbel van start. Een vierjarige leergang waarbinnen acht bijbelwetenschappers hun licht lieten schijnen op alle bijbelboeken. Omdat de vraag naar bijbelstudie bleef kwam er een nieuwe Leergang van twee jaar. In het eerste jaar stonden grote verhaallijnen in de Tenach (de Joodse bijbel) centraal. Het tweede studiejaar dat in september 2021 begint behandelt de brieven van Paulus.

Doelstelling

De bijbel is een bibliotheek vol boeken. De meeste boeken bevatten geschreven tradities die geboren zijn in conflictsituaties. Niet voor niets is de rode draad door de hele bijbel heen: bevrijding uit het slavenhuis. Je kunt de bijbel dan ook verstaan als het Grote Verhaal van bevrijding.

Om misverstanden aan de ene en overdreven vroomheid aan de andere kant te ontstijgen, is het wenselijk de bijbel met nieuwe ogen te bestuderen.

Deze bijbelse leergang biedt een onbevooroordeelde en niet institutioneel of dogmatisch gekleurde benadering van de bijbel. Deelnemers leren de bijbel opnieuw te verstaan vanuit een contextuele benadering, zowel historisch als politiek en economisch.

Docenten

Alle docenten binnen de leergang zijn deskundig op het gebied van bijbel en bijbelwetenschap. Hun belangrijkste overeenkomst is wellicht hun betrokkenheid bij het bijbels verhaal en hun wens om mensen er op een nieuwe manier mee kennis te laten maken. De docenten zijn: Alex van Heusden, Janneke Stegeman, Klaas Spronk, Mirjam Elbers, Marinus Heemstra, Wim Weren, Annemarie van der Woude, Peter-Ben Smit, Egbert Rooze (1948-2020).

Cursus coördinator

Franck Ploum.

De brieven van Paulus

Sja'oeel-Paulus was als jongeman een Farizeeër, aanhanger dus van een Joodse beweging. Hij was zelfs een geradicaliseerde Farizeeër, een 'ijveraar', die ertoe overging aanhangers van de messiaanse Jezusbeweging actief te vervolgen. Totdat hij tot een ander inzicht kwam en 'gezondene' (Grieks: apostolos) werd van Jezus Messias.

Welke zaak diende hij vanaf toen? Welke les wilde hij leren en aan wie? Dat er een toekomst is voor allen die nu gebukt gaan onder het slavenjuk van Rome, de Jood én de Griek. En dat die toekomst besloten ligt in de naam Jezus Messias. Hij meende dat de Schriften Israëls daarvan getuigden, van die mogelijke bevrijding, voor Jood en Griek. In deze richting wenste hij de Joodse Schrift te ontsluiten, voor Jood en Griek. Bevrijding wereldwijd voor alle mensen.

De zeven brieven die hij schreef zijn de oudste, bewaard gebleven documenten van de vroege messiaanse beweging in naam van Jezus.

Inleiding Paulus	vrijdag 17 september 2021
1 Thessalonicenzen	vrijdag 15 oktober 2021
1 Korinthiërs	vrijdag 19 november 2021
Filippenzen	vrijdag 10 december 2021
Filemon	vrijdag 21 januari 2022
2 Korinthiërs	vrijdag 18 februari 2022
Galaten	vrijdag 18 maart 2022
Romeinen	vrijdag 22 april 2022
Deuterocanonieke brieven	vrijdag 20 mei en 10 juni 2022

Docent van de hele reeks: Alex van Heusden



Alex van Heusden is bijbelwetenschapper en Judaicus, verbonden aan Ekklesia Leerhuis Amsterdam.

Hij vertaalde i.s.m. Huub Oosterhuis de vijf boeken van de Thora (als losse delen reeds gepubliceerd en in voorjaar 2022 als geheel bij Uitgeverij Skandalon) en het Evangelie volgens Lukas (Uitgeverij Skandalon).